

Meditatie Feest van Jalál / Heerlijkheid 9 april 2022

Muziek: Forgiveness, Ali Youssefi 5.40 (gebed nr 211)

1. Geprezen zij God, de Albezitter, de Koning van onvergelykelijke heerlijkheid, een lof die het verstand van al het geschapene onmetelijk ver te boven gaat en verheven is boven het bevattingsvermogen van 's mensen verstand. Niemand buiten Hem is ooit in staat geweest Zijn lof naar behoren te bezingen, en evenmin zal enig mens er ooit in slagen Zijn heerlijkheid ten volle te beschrijven. Wie is er die er aanspraak op kan maken de hoogten van Zijn verheven Essentie te hebben bereikt, en welke geest kan de diepten van Zijn ondoorgrondelijk mysterie peilen? Van iedere openbaring, voort stromende uit de Bron van Zijn heerlijkheid, zijn heilige en oneindige bewijzen van onvoorstelbare pracht verschenen, en vanuit iedere manifestatie van Zijn onoverwinnelijke macht zijn oceanen van eeuwig licht gestroomd... Een druppel van de golvende oceaan van Zijn oneindige barmhartigheid heeft de gehele schepping getooid met het sieraad van het bestaan en een ademtocht, geademd vanuit Zijn weergaloos Paradijs, heeft alle wezens bekleed met het gewaad van Zijn heiligheid en heerlijkheid.

Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Baha'u'llah, XXVI

2. O Zoon van Heerlijkheid!

Ga snel vooruit op de pad van heiligheid en treed de hemel van verbondenheid met Mij binnen. Zuiver uw hart door het polijsten van uw geest en spoed u naar de hof van de Allerhoogste.

Bahá'u'lláh, Verborgene Woorden, P nr.8

3. Gebed: Ayal

4. De geestelijke liefde van God maakt de mens zuiver en heilig en kleedt hem met het gewaad van deugd en zuiverheid. En wanneer de mens zijn hart geheel aan God hecht en verbonden wordt met de Gezegende Schoonheid, zal de goddelijke genade beginnen door te dringen. Deze liefde is niet fysiek, neen, beter gezegd, ze absoluut geestelijk.

*'Abdu'l-Baha, Tablets of 'Abdu'l-Bahá, blz. 22
Voorlopige vertaling*

5. Vrienden! Verwaarloost niet de deugden waarmede gij zijt begiftigd en veronachtzaamt evenmin uw hoge bestemming. Laat uw arbeid niet vergeefs zijn door de nutteloze voorstellingen die bepaalde mensen zich hebben gevormd. Gij zijt de sterren aan de hemel van begrip, de bries die waait bij het aanbreken van de dag, het zacht voortkabbellende water waarvan het hele leven der mensen afhankelijk is, de letters die op Zijn heilige rol zijn gegrift.

Bahá'u'lláh, Bloemlezing XCVI blz. 118

Muziek: Tomorrow's Song, Lavinia Meijer 3.05 (harp)

6. Tsjusterens leit oer elts lân, o myn God, dat makket de measten fan Jo tsjinners kjel. Ik smeeke Jo, by Jo Grutste Namme, lit der yn eltse stêd nije minsken opstean, dy't ta Jo komme en Jo, yn de rûnte fan Jo Tsjinners, eare bringe sille, dy't nei harren fermogens fan wurd en wysheid, it findel fan Jo oerwinning iepenteare en harren losmeitsje sille fan hiel it skepene.

Machtich binne Jo te dwaan nei Jins gefallichheid. Der is gjin oare God as Jo, de Almachtige, Hy, waans help ynroppen wurdt fan alle minsken.

Bahá'u'lláh, gebed

7. O volk van God! Houdt u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw denken gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houdt u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbeperkte Wil voor een ieder van u uitkoos.

Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 57

8. ' O gij geliefden van God! Wees vriendelijk tegenover alle mensen; wees bezorgd voor ieder persoonlijk; stelt alles in het werk om hart en geest van de mensen te zuiveren; streef ernaar om iedere ziel te verblijden.

Wees voor iedere stuk weiland een regen van weldadigheid, voor elke boom het water dat leven geeft; wees zo zoet als muskus voor de zintuigen van de mensen en wees een frisse weldoende bries voor hen die ziek zijn.

Wees verfrissend water voor allen die dorstig zijn, wees een zorgzame gids voor allen die ronddolen; wees een vader en moeder voor de wezen, en toegewijde zonen en dochters voor de ouderen; wees een rijke schat voor de armen.

Beschouw liefde en trouwe vriendschap als de genoegens van de hemel, en vijandschap en haat als de kwellingen van de hel

Treed in de voetsporen van 'Abdu'l-Bahá en volg het pad van de Abhá Schoonheid'

'Abdu'l-Bahá, selectie uit Geschriften nr.200, blz. 245 Voorlopige vertaling

9. O mijn God! Gij ziet hoe wij trachten Uw wil te doen, hoe wij naar de horizon van Uw genade opzien, om Uw licht smeken en Uw verlichting zoeken.

Wij vragen U, o Gij Geliefde des harten en Hoop der geliefden, ons rein en zonder begeerte te doen zijn, Uw gebod nakomende en onze vervaagde genoegens achterlatend om Uw welbehagen te zoeken. O God, tooi ons met het kleed van Uw voortreffelijkheid en verlicht ons met het licht van onthechting. Sta ons bij, o God, met de Scharen van wijsheid en welsprekendheid om Uw Woord onder Uw volk te verspreiden en Uw gebod onder Uw dienaren na te leven. In Uw hand rusten de teugels van al hetgeen bestaat. Gij zijt de Almachtige. Er is geen God dan Gij, de Vergevende, de Liefderijke.

Bahá'u'lláh, Gebed

Muziek: Pelgrims gebed, Amanda Strijdom 3.30 (Zuid Afrikaans)

Amanda strydom - Pelgrimsgebed

Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my.

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

-

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.