

6 De wereld verkeert in grote opschudding en het meest deerniswekkend is dat zij geleerd heeft zich af te keren van God, de Enige die haar kan redden en haar lijden kan verlichten. Het is onze plicht - wij, aan wie de taak is toevertrouwd om het goddelijk medicijn, door Bahá'u'lláh gegeven, toe te passen - onze aandacht te concentreren op het volbrengen van deze taak en niet te rusten tot de vrede, voorzeggd door de Profeten van God, voorgoed is gevestigd.

Compilaties, Vrede – brief SE 9 dec. 1931

7 Wat de wereld thans nodig heeft is de bahá'í-geest. De mensen snakken naar liefde, naar een hoge norm waarnaar ze kunnen opzien, alsook naar oplossingen voor hun vele ernstige problemen. De Bahá'ís moeten degenen die ze ontmoeten overstelpen met de warme en levende geest van de Zaak, en in combinatie met onderricht zal dit zonder twijfel de oprechte waarheidszoeker tot het Geloof aantrekken.

Uit: brief van 18 december 1943, namens Shoghi Effendi geschreven aan een gelovige

8 Gij zijt Degeen, o mijn God, door Wiens namen de zieken genezen en de zwakken herstellen en de dorstigen gelaafd worden, en de zwaar gekwelden tot rust komen, en de eigenzinnigen geleid worden, en de vernederden verhoogd en de armen verrijkt worden, en de onwetenden onderricht en de somberen verlicht worden en de bedroefden opgebeurd en de verkleumden verwarmd, en de vertrapten opgericht worden. Door Uw Naam, o mijn God, werd al het geschapene tot leven gewekt, en werden de hemelen gespreid, en werd de aarde gevestigd, en werden de wolken gemaakt om op de aarde te regenen. Dit is waarlijk een bewijs van Uw genade tot al Uw schepselen.

Bahá'u'lláh Baha'i Gebeden.

9 O Hear, myn God! Help Jo leafsten sterk te stean yn Jo Leauwe, Jo wegen te bewanneljen en stânfêstich te wêzen yn Jo Saak.
Jou harren Jo genede, om de oanfallen fan selssucht en begearte te wjerstean en it ljocht fan godlike Lieding te folgjen.
Jo binne de Krêftige, de Genedige, de Troch-Himsels-Besteande, de Skinker, de Meilydsume, de Almachtige, de Alfoldiedige.

'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Gebeden

10 O onze God! Wij smeken U, bij de Koning van namen en de Maker van hemelen en aarde, bij het geritsel van de bladeren van de Boom des Levens, en bij Uw woorden waardoor de werkelijkheid der dingen ons nader komt, te schenken dat eenheid in de liefde Gods spoedig in de gehele wereld moge heersen; dat Gij ons altijd en onmiskenbaar zult leiden naar al wat Gij wenst dat wij zullen doen, en dat wij steeds sterk mogen zijn en ten volle bereid onmiddellijk stipte en volkomen gehoorzaamheid te betrachten.

Bahá'u'lláh, Baha'i Gebeden

Muziek: Remouver of Difficulties in Engels en Arabisch 3.59

6 De wereld verkeert in grote opschudding en het meest deerniswekkend is dat zij geleerd heeft zich af te keren van God, de Enige die haar kan redden en haar lijden kan verlichten. Het is onze plicht - wij, aan wie de taak is toevertrouwd om het goddelijk medicijn, door Bahá'u'lláh gegeven, toe te passen - onze aandacht te concentreren op het volbrengen van deze taak en niet te rusten tot de vrede, voorzeggd door de Profeten van God, voorgoed is gevestigd.

Compilaties, Vrede – brief SE 9 dec. 1931

7 Wat de wereld thans nodig heeft is de bahá'í-geest. De mensen snakken naar liefde, naar een hoge norm waarnaar ze kunnen opzien, alsook naar oplossingen voor hun vele ernstige problemen. De Bahá'ís moeten degenen die ze ontmoeten overstelpen met de warme en levende geest van de Zaak, en in combinatie met onderricht zal dit zonder twijfel de oprechte waarheidszoeker tot het Geloof aantrekken.

Uit: brief van 18 december 1943, namens Shoghi Effendi geschreven aan een gelovige

8 Gij zijt Degeen, o mijn God, door Wiens namen de zieken genezen en de zwakken herstellen en de dorstigen gelaafd worden, en de zwaar gekwelden tot rust komen, en de eigenzinnigen geleid worden, en de vernederden verhoogd en de armen verrijkt worden, en de onwetenden onderricht en de somberen verlicht worden en de bedroefden opgebeurd en de verkleumden verwarmd, en de vertrapten opgericht worden. Door Uw Naam, o mijn God, werd al het geschapene tot leven gewekt, en werden de hemelen gespreid, en werd de aarde gevestigd, en werden de wolken gemaakt om op de aarde te regenen. Dit is waarlijk een bewijs van Uw genade tot al Uw schepselen.

Bahá'u'lláh Baha'i Gebeden.

9 O Hear, myn God! Help Jo leafsten sterk te stean yn Jo Leauwe, Jo wegen te bewanneljen en stânfêstich te wêzen yn Jo Saak.
Jou harren Jo genede, om de oanfallen fan selssucht en begearte te wjerstean en it ljocht fan godlike Lieding te folgjen.
Jo binne de Krêftige, de Genedige, de Troch-Himsels-Besteande, de Skinker, de Meilydsume, de Almachtige, de Alfoldiedige.

'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Gebeden

10 O onze God! Wij smeken U, bij de Koning van namen en de Maker van hemelen en aarde, bij het geritsel van de bladeren van de Boom des Levens, en bij Uw woorden waardoor de werkelijkheid der dingen ons nader komt, te schenken dat eenheid in de liefde Gods spoedig in de gehele wereld moge heersen; dat Gij ons altijd en onmiskenbaar zult leiden naar al wat Gij wenst dat wij zullen doen, en dat wij steeds sterk mogen zijn en ten volle bereid onmiddellijk stipte en volkomen gehoorzaamheid te betrachten.

Bahá'u'lláh, Baha'i Gebeden

Muziek: Remouver of Difficulties in Engels en Arabisch 3.59

6 De wereld verkeert in grote opschudding en het meest deerniswekkend is dat zij geleerd heeft zich af te keren van God, de Enige die haar kan redden en haar lijden kan verlichten. Het is onze plicht - wij, aan wie de taak is toevertrouwd om het goddelijk medicijn, door Bahá'u'lláh gegeven, toe te passen - onze aandacht te concentreren op het volbrengen van deze taak en niet te rusten tot de vrede, voorzeggd door de Profeten van God, voorgoed is gevestigd.

Compilaties, Vrede – brief SE 9 dec. 1931

7 Wat de wereld thans nodig heeft is de bahá'í-geest. De mensen snakken naar liefde, naar een hoge norm waarnaar ze kunnen opzien, alsook naar oplossingen voor hun vele ernstige problemen. De Bahá'ís moeten degenen die ze ontmoeten overstelpen met de warme en levende geest van de Zaak, en in combinatie met onderricht zal dit zonder twijfel de oprechte waarheidszoeker tot het Geloof aantrekken.

Uit: brief van 18 december 1943, namens Shoghi Effendi geschreven aan een gelovige

8 Gij zijt Degeen, o mijn God, door Wiens namen de zieken genezen en de zwakken herstellen en de dorstigen gelaafd worden, en de zwaar gekwelden tot rust komen, en de eigenzinnigen geleid worden, en de vernederden verhoogd en de armen verrijkt worden, en de onwetenden onderricht en de somberen verlicht worden en de bedroefden opgebeurd en de verkleumden verwarmd, en de vertrapten opgericht worden. Door Uw Naam, o mijn God, werd al het geschapene tot leven gewekt, en werden de hemelen gespreid, en werd de aarde gevestigd, en werden de wolken gemaakt om op de aarde te regenen. Dit is waarlijk een bewijs van Uw genade tot al Uw schepselen.

Bahá'u'lláh Baha'i Gebeden.

9 O Hear, myn God! Help Jo leafsten sterk te stean yn Jo Leauwe, Jo wegen te bewanneljen en stânfêstich te wêzen yn Jo Saak.
Jou harren Jo genede, om de oanfallen fan selssucht en begearte te wjerstean en it ljocht fan godlike Lieding te folgjen.
Jo binne de Krêftige, de Genedige, de Troch-Himsels-Besteande, de Skinker, de Meilydsume, de Almachtige, de Alfoldiedige.

'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Gebeden

10 O onze God! Wij smeken U, bij de Koning van namen en de Maker van hemelen en aarde, bij het geritsel van de bladeren van de Boom des Levens, en bij Uw woorden waardoor de werkelijkheid der dingen ons nader komt, te schenken dat eenheid in de liefde Gods spoedig in de gehele wereld moge heersen; dat Gij ons altijd en onmiskenbaar zult leiden naar al wat Gij wenst dat wij zullen doen, en dat wij steeds sterk mogen zijn en ten volle bereid onmiddellijk stipte en volkomen gehoorzaamheid te betrachten.

Bahá'u'lláh, Baha'i Gebeden

Muziek: Remouver of Difficulties in Engels en Arabisch 3.59

6 De wereld verkeert in grote opschudding en het meest deerniswekkend is dat zij geleerd heeft zich af te keren van God, de Enige die haar kan redden en haar lijden kan verlichten. Het is onze plicht - wij, aan wie de taak is toevertrouwd om het goddelijk medicijn, door Bahá'u'lláh gegeven, toe te passen - onze aandacht te concentreren op het volbrengen van deze taak en niet te rusten tot de vrede, voorzeggd door de Profeten van God, voorgoed is gevestigd.

Compilaties, Vrede – brief SE 9 dec. 1931

7 Wat de wereld thans nodig heeft is de bahá'í-geest. De mensen snakken naar liefde, naar een hoge norm waarnaar ze kunnen opzien, alsook naar oplossingen voor hun vele ernstige problemen. De Bahá'ís moeten degenen die ze ontmoeten overstelpen met de warme en levende geest van de Zaak, en in combinatie met onderricht zal dit zonder twijfel de oprechte waarheidszoeker tot het Geloof aantrekken.

Uit: brief van 18 december 1943, namens Shoghi Effendi geschreven aan een gelovige

8 Gij zijt Degeen, o mijn God, door Wiens namen de zieken genezen en de zwakken herstellen en de dorstigen gelaafd worden, en de zwaar gekwelden tot rust komen, en de eigenzinnigen geleid worden, en de vernederden verhoogd en de armen verrijkt worden, en de onwetenden onderricht en de somberen verlicht worden en de bedroefden opgebeurd en de verkleumden verwarmd, en de vertrapten opgericht worden. Door Uw Naam, o mijn God, werd al het geschapene tot leven gewekt, en werden de hemelen gespreid, en werd de aarde gevestigd, en werden de wolken gemaakt om op de aarde te regenen. Dit is waarlijk een bewijs van Uw genade tot al Uw schepselen.

Bahá'u'lláh Baha'i Gebeden.

9 O Hear, myn God! Help Jo leafsten sterk te stean yn Jo Leauwe, Jo wegen te bewanneljen en stânfêstich te wêzen yn Jo Saak.
Jou harren Jo genede, om de oanfallen fan selssucht en begearte te wjerstean en it ljocht fan godlike Lieding te folgjen.
Jo binne de Krêftige, de Genedige, de Troch-Himsels-Besteande, de Skinker, de Meilydsume, de Almachtige, de Alfoldiedige.

'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Gebeden

10 O onze God! Wij smeken U, bij de Koning van namen en de Maker van hemelen en aarde, bij het geritsel van de bladeren van de Boom des Levens, en bij Uw woorden waardoor de werkelijkheid der dingen ons nader komt, te schenken dat eenheid in de liefde Gods spoedig in de gehele wereld moge heersen; dat Gij ons altijd en onmiskenbaar zult leiden naar al wat Gij wenst dat wij zullen doen, en dat wij steeds sterk mogen zijn en ten volle bereid onmiddellijk stipte en volkomen gehoorzaamheid te betrachten.

Bahá'u'lláh, Baha'i Gebeden

Muziek: Remouver of Difficulties in Engels en Arabisch 3.59

6 De wereld verkeert in grote opschudding en het meest deerniswekkend is dat zij geleerd heeft zich af te keren van God, de Enige die haar kan redden en haar lijden kan verlichten. Het is onze plicht - wij, aan wie de taak is toevertrouwd om het goddelijk medicijn, door Bahá'u'lláh gegeven, toe te passen - onze aandacht te concentreren op het volbrengen van deze taak en niet te rusten tot de vrede, voorzeggd door de Profeten van God, voorgoed is gevestigd.

Compilaties, Vrede – brief SE 9 dec. 1931

7 Wat de wereld thans nodig heeft is de bahá'í-geest. De mensen snakken naar liefde, naar een hoge norm waarnaar ze kunnen opzien, alsook naar oplossingen voor hun vele ernstige problemen. De Bahá'ís moeten degenen die ze ontmoeten overstelpen met de warme en levende geest van de Zaak, en in combinatie met onderricht zal dit zonder twijfel de oprechte waarheidszoeker tot het Geloof aantrekken.

Uit: brief van 18 december 1943, namens Shoghi Effendi geschreven aan een gelovige

8 Gij zijt Degeen, o mijn God, door Wiens namen de zieken genezen en de zwakken herstellen en de dorstigen gelaafd worden, en de zwaar gekwelden tot rust komen, en de eigenzinnigen geleid worden, en de vernederden verhoogd en de armen verrijkt worden, en de onwetenden onderricht en de somberen verlicht worden en de bedroefden opgebeurd en de verkleumden verwarmd, en de vertrapten opgericht worden. Door Uw Naam, o mijn God, werd al het geschapene tot leven gewekt, en werden de hemelen gespreid, en werd de aarde gevestigd, en werden de wolken gemaakt om op de aarde te regenen. Dit is waarlijk een bewijs van Uw genade tot al Uw schepselen.

Bahá'u'lláh Baha'i Gebeden.

9 O Hear, myn God! Help Jo leafsten sterk te stean yn Jo Leauwe, Jo wegen te bewanneljen en stânfêstich te wêzen yn Jo Saak.
Jou harren Jo genede, om de oanfallen fan selssucht en begearte te wjerstean en it ljocht fan godlike Lieding te folgjen.
Jo binne de Krêftige, de Genedige, de Troch-Himsels-Besteande, de Skinker, de Meilydsume, de Almachtige, de Alfoldiedige.

'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Gebeden

10 O onze God! Wij smeken U, bij de Koning van namen en de Maker van hemelen en aarde, bij het geritsel van de bladeren van de Boom des Levens, en bij Uw woorden waardoor de werkelijkheid der dingen ons nader komt, te schenken dat eenheid in de liefde Gods spoedig in de gehele wereld moge heersen; dat Gij ons altijd en onmiskenbaar zult leiden naar al wat Gij wenst dat wij zullen doen, en dat wij steeds sterk mogen zijn en ten volle bereid onmiddellijk stipte en volkomen gehoorzaamheid te betrachten.

Bahá'u'lláh, Baha'i Gebeden

Muziek: Remouver of Difficulties in Engels en Arabisch 3.59

6 De wereld verkeert in grote opschudding en het meest deerniswekkend is dat zij geleerd heeft zich af te keren van God, de Enige die haar kan redden en haar lijden kan verlichten. Het is onze plicht - wij, aan wie de taak is toevertrouwd om het goddelijk medicijn, door Bahá'u'lláh gegeven, toe te passen - onze aandacht te concentreren op het volbrengen van deze taak en niet te rusten tot de vrede, voorzeggd door de Profeten van God, voorgoed is gevestigd.

Compilaties, Vrede – brief SE 9 dec. 1931

7 Wat de wereld thans nodig heeft is de bahá'í-geest. De mensen snakken naar liefde, naar een hoge norm waarnaar ze kunnen opzien, alsook naar oplossingen voor hun vele ernstige problemen. De Bahá'ís moeten degenen die ze ontmoeten overstelpen met de warme en levende geest van de Zaak, en in combinatie met onderricht zal dit zonder twijfel de oprechte waarheidszoeker tot het Geloof aantrekken.

Uit: brief van 18 december 1943, namens Shoghi Effendi geschreven aan een gelovige

8 Gij zijt Degeen, o mijn God, door Wiens namen de zieken genezen en de zwakken herstellen en de dorstigen gelaafd worden, en de zwaar gekwelden tot rust komen, en de eigenzinnigen geleid worden, en de vernederden verhoogd en de armen verrijkt worden, en de onwetenden onderricht en de somberen verlicht worden en de bedroefden opgebeurd en de verkleumden verwarmd, en de vertrapten opgericht worden. Door Uw Naam, o mijn God, werd al het geschapene tot leven gewekt, en werden de hemelen gespreid, en werd de aarde gevestigd, en werden de wolken gemaakt om op de aarde te regenen. Dit is waarlijk een bewijs van Uw genade tot al Uw schepselen.

Bahá'u'lláh Baha'i Gebeden.

9 O Hear, myn God! Help Jo leafsten sterk te stean yn Jo Leauwe, Jo wegen te bewanneljen en stânfêstich te wêzen yn Jo Saak.
Jou harren Jo genede, om de oanfallen fan selssucht en begearte te wjerstean en it ljocht fan godlike Lieding te folgjen.
Jo binne de Krêftige, de Genedige, de Troch-Himsels-Besteande, de Skinker, de Meilydsume, de Almachtige, de Alfoldiedige.

'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Gebeden

10 O onze God! Wij smeken U, bij de Koning van namen en de Maker van hemelen en aarde, bij het geritsel van de bladeren van de Boom des Levens, en bij Uw woorden waardoor de werkelijkheid der dingen ons nader komt, te schenken dat eenheid in de liefde Gods spoedig in de gehele wereld moge heersen; dat Gij ons altijd en onmiskenbaar zult leiden naar al wat Gij wenst dat wij zullen doen, en dat wij steeds sterk mogen zijn en ten volle bereid onmiddellijk stipte en volkomen gehoorzaamheid te betrachten.

Bahá'u'lláh, Baha'i Gebeden

Muziek: Remouver of Difficulties in Engels en Arabisch 3.59

6 De wereld verkeert in grote opschudding en het meest deerniswekkend is dat zij geleerd heeft zich af te keren van God, de Enige die haar kan redden en haar lijden kan verlichten. Het is onze plicht - wij, aan wie de taak is toevertrouwd om het goddelijk medicijn, door Bahá'u'lláh gegeven, toe te passen - onze aandacht te concentreren op het volbrengen van deze taak en niet te rusten tot de vrede, voorzeggd door de Profeten van God, voorgoed is gevestigd.

Compilaties, Vrede – brief SE 9 dec. 1931

7 Wat de wereld thans nodig heeft is de bahá'í-geest. De mensen snakken naar liefde, naar een hoge norm waarnaar ze kunnen opzien, alsook naar oplossingen voor hun vele ernstige problemen. De Bahá'ís moeten degenen die ze ontmoeten overstelpen met de warme en levende geest van de Zaak, en in combinatie met onderricht zal dit zonder twijfel de oprechte waarheidszoeker tot het Geloof aantrekken.

Uit: brief van 18 december 1943, namens Shoghi Effendi geschreven aan een gelovige

8 Gij zijt Degeen, o mijn God, door Wiens namen de zieken genezen en de zwakken herstellen en de dorstigen gelaafd worden, en de zwaar gekwelden tot rust komen, en de eigenzinnigen geleid worden, en de vernederden verhoogd en de armen verrijkt worden, en de onwetenden onderricht en de somberen verlicht worden en de bedroefden opgebeurd en de verkleumden verwarmd, en de vertrapten opgericht worden. Door Uw Naam, o mijn God, werd al het geschapene tot leven gewekt, en werden de hemelen gespreid, en werd de aarde gevestigd, en werden de wolken gemaakt om op de aarde te regenen. Dit is waarlijk een bewijs van Uw genade tot al Uw schepselen.

Bahá'u'lláh Baha'i Gebeden.

9 O Hear, myn God! Help Jo leafsten sterk te stean yn Jo Leauwe, Jo wegen te bewanneljen en stânfêstich te wêzen yn Jo Saak.
Jou harren Jo genede, om de oanfallen fan selssucht en begearte te wjerstean en it ljocht fan godlike Lieding te folgjen.
Jo binne de Krêftige, de Genedige, de Troch-Himsels-Besteande, de Skinker, de Meilydsume, de Almachtige, de Alfoldiedige.

'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Gebeden

10 O onze God! Wij smeken U, bij de Koning van namen en de Maker van hemelen en aarde, bij het geritsel van de bladeren van de Boom des Levens, en bij Uw woorden waardoor de werkelijkheid der dingen ons nader komt, te schenken dat eenheid in de liefde Gods spoedig in de gehele wereld moge heersen; dat Gij ons altijd en onmiskenbaar zult leiden naar al wat Gij wenst dat wij zullen doen, en dat wij steeds sterk mogen zijn en ten volle bereid onmiddellijk stipte en volkomen gehoorzaamheid te betrachten.

Bahá'u'lláh, Baha'i Gebeden

Muziek: Remouver of Difficulties in Engels en Arabisch 3.59

6 De wereld verkeert in grote opschudding en het meest deerniswekkend is dat zij geleerd heeft zich af te keren van God, de Enige die haar kan redden en haar lijden kan verlichten. Het is onze plicht - wij, aan wie de taak is toevertrouwd om het goddelijk medicijn, door Bahá'u'lláh gegeven, toe te passen - onze aandacht te concentreren op het volbrengen van deze taak en niet te rusten tot de vrede, voorzegd door de Profeten van God, voorgoed is gevestigd.

Compilaties, Vrede – brief SE 9 dec. 1931

7 Wat de wereld thans nodig heeft is de bahá'í-geest. De mensen snakken naar liefde, naar een hoge norm waarnaar ze kunnen opzien, alsook naar oplossingen voor hun vele ernstige problemen. De Bahá'ís moeten degenen die ze ontmoeten overstelpen met de warme en levende geest van de Zaak, en in combinatie met onderricht zal dit zonder twijfel de oprechte waarheidszoeker tot het Geloof aantrekken.

Uit: brief van 18 december 1943, namens Shoghi Effendi geschreven aan een gelovige

8 Gij zijt Degeen, o mijn God, door Wiens namen de zieken genezen en de zwakken herstellen en de dorstigen gelaafd worden, en de zwaar gekwelden tot rust komen, en de eigenzinnigen geleid worden, en de vernederden verhoogd en de armen verrijkt worden, en de onwetenden onderricht en de somberen verlicht worden en de bedroefden opgebeurd en de verkleumden verwarmd, en de vertrapten opgericht worden. Door Uw Naam, o mijn God, werd al het geschapene tot leven gewekt, en werden de hemelen gespreid, en werd de aarde gevestigd, en werden de wolken gemaakt om op de aarde te regenen. Dit is waarlijk een bewijs van Uw genade tot al Uw schepselen.

Bahá'u'lláh Baha'i Gebeden.

9 O Hear, myn God! Help Jo leafsten sterk te stean yn Jo Leauwe, Jo wegen te bewanneljen en stânfêstich te wêzen yn Jo Saak.
Jou harren Jo genede, om de oanfallen fan selssucht en begearte te wjerstean en it ljocht fan godlike Lieding te folgjen.
Jo binne de Krêftige, de Genedige, de Troch-Himsels-Besteande, de Skinker, de Meilydsume, de Almachtige, de Alfoldiedige.

'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Gebeden

10 O onze God! Wij smeken U, bij de Koning van namen en de Maker van hemelen en aarde, bij het geritsel van de bladeren van de Boom des Levens, en bij Uw woorden waardoor de werkelijkheid der dingen ons nader komt, te schenken dat eenheid in de liefde Gods spoedig in de gehele wereld moge heersen; dat Gij ons altijd en onmiskenbaar zult leiden naar al wat Gij wenst dat wij zullen doen, en dat wij steeds sterk mogen zijn en ten volle bereid onmiddellijk stipte en volkomen gehoorzaamheid te betrachten.

Bahá'u'lláh, Baha'i Gebeden

Muziek: Remouwer of Difficulties in Engels en Arabisch 3.59