

Muziek: Alexia Chellun The power is here now (4.48)

1 Het land is de wereld van de ziel, de stad is de wereld van het lichaam.

*Bahá'u'lláh.  
Compilatie De Natuur BIC*

2. De natuur is in essentie de belichaming van Mijn Naam, de Maker, de Schepper. Wat zichtbaar is loopt om verschillende redenen uiteen en in deze verscheidenheid bevinden zich tekenen voor mensen met inzicht. De natuur is Gods wil en daarvan de uitdrukking in en door de vergankelijke wereld. Ze is een beschikking van de Voorzienigheid die is verordend door de Bestierder, de Alwijze."

*Bahá'u'lláh, Compilatie De Natuur BIC*

3. Wij kunnen het hart van de mens niet scheiden van de wereld om ons heen en zeggen dat wanneer één van beide eenmaal veranderd is alles beter zal worden. De mens is organisch met de wereld verbonden. Zijn innerlijk leven vormt de omgeving en wordt er zelf ook diepgaand door beïnvloed. Beide werken op elkaar in en iedere blijvende verandering in het leven van de mens is de uitkomst van deze wederkerige reacties.

*Onze Natuurlijke Bronnen – compilatie H3*

4. In de mens zijn twee naturen aanwezig; zijn geestelijke of hogere natuur en zijn stoffelijke of lagere natuur. Met de éne nadert hij God en met de andere leeft hij alleen voor de wereld. In de mens bevinden zich de tekenen van deze beide naturen.

*'Abdu'l-Bahá, Toespraken van 'Abdu'l-Bahá in Parijs, blz. 66-67 in Parijs*

5. Ons hart moet veranderen, we moeten al onze opvattingen herzien en ons op een nieuwe manier op onze bezigheden oriënteren. Als we de redding van de mens willen bewerkstelligen moet zowel het innerlijk leven van de mens als de wereld om hem heen een nieuwe vorm krijgen.

*brief 27 mei 1932 Shoghi Effendi, Onze Natuurlijke Hulbronnen, blz. 36*

6. የሰዎች ልጆች ሆይ!

እኛ ሁላችሁንም ለምን ከአንድ ዓይነት አፈር እንደፈጠርናችሁ አታውቁምን? አንዱ ከሌላው ራሱን ከፍ እንዳያደርግ ነው። እንዴት እንደተፈጠራችሁ በልባችሁ ዘወትር አሰላስሉ። ሁላችሁንም ከአንድ ዓይነት ነገር ስለፈጠርናችሁ፣ ከእኛ ጅምር በጣም ውስጣዊው ሕልውናችሁ በምግባራችሁና በሥራችሁ፣ የአንድነት ምልክቶችና የመለቀቅ ሕላዌ ይገለጽ ዘንድ፣ ልክ እንደ አንድ ነፍስ፣ በአንድ እግር የመራመድ፣ በአንድ አፍ የመብላትና በአንድ ምድር የመኖር ግዴታ አለ ባችሁ። የብርሃን ሠራዊት ሆይ! ለእናንተ ምክሬ ይህ ነው። አስደናቂ ክብር ካለው ዛፍ የቅድስና ፍሬ ታገኙ ዘንድ፣ ይህን ምክር ስሙ።

O MENSENKINDEREN! Weet gij niet waarom Wij u allen hebben geschapen uit hetzelfde stof? Opdat geen mens zich boven de ander zou verheffen. Overweegt te allen tijde in uw hart hoe gij werd geschapen. Daar Wij u allen hebben geschapen uit één en dezelfde stof, rust op u de plicht gelijk één ziel te zijn, met gelijke voeten te lopen, met gelijke mond te eten en in hetzelfde land te verwijlen, zodat uit uw diepste wezen, door uw daden en gedragingen, de tekenen van eenheid en de kern van onthechting kenbaar worden. Dit is Mijn raad aan u, o schare van licht! Volgt deze raad, dat gij de heilige vruchten van de boom van wondere glorie kunt plukken.

*Baha'u'llah, De Verborgene Woorden, A 68*

Muziek: Sky, Rose of love (3.12)

7. Tot de leringen van Bahá'u'lláh behoort ook dat, hoewel materiële beschaving één van de middelen voor de vooruitgang van de mensenwereld is, toch het gewenste resultaat, het geluk van de mensheid, niet zal worden bereikt tot zij wordt gecombineerd met goddelijke beschaving

*Selections From The Writings of 'Abdu'l-Bahá, blz. 303/ voorlopige vertaling*

8. Als iemand zich met wereldse sieraden en kleding wil tooien of wil genieten van al het goede der aarde, kan hem dit niet schaden, zolang hij niet toelaat dat er iets tussen hem en God komt, want God heeft al het goede, hetzij geschapen in de hemelen of op de aarde, voor diegenen van Zijn dienaren beschikt die waarlijk in Hem geloven. Eet, o mensen, van de goede dingen die God u heeft geschonken en onthoudt u niet van Zijn wondere gaven. Dankt en looft Hem, en behoort tot hen die waarlijk dankbaar zijn.

*Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh CXXV111 blz. 164*

9. "In alle aangelegenheden is gematigdheid wenselijk. Als iets bovenmatig wordt doorgevoerd, zal het een bron van kwaad blijken te zijn....

*Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas, p. 69*

10. O ZOON VAN MIJN DIENARES!

Drink van de lippen van de barmhartige de stroom van goddelijk mysterie en aanschouw in de dageraad van het goddelijk woord de ongesluierte schoonheid van de morgenster der wijsheid. Zaai het zaad van Mijn goddelijke wijsheid in de zuivere grond van uw hart en besprenkel het met het water van zekerheid, opdat de hyacinten van kennis en wijsheid fris en groen opkomen in de heilige stad van het hart.

*Baha'u'llah, De Verborgene Woorden, P78*

11. Zodanig moet de graad van uw onthechting zijn, dat welke stad gij ook binnengaat om de Zaak Gods te verkondigen en te onderrichten, gij geenszins spijs of beloning van de bevolking moogt verwachten. Ja, veeleer moet gij het stof van uw voeten schudden wanneer gij die stad verlaat. Even rein en onbevlekt als gij die stad hebt betreden moet gij haar verlaten.

*Bab, Toespraak tot de Letters van de Levende, p. 4*

12. Het riet is een volmaakte mens die vergeleken wordt met een riet en dit is de vergelijking; als het binnenste van een riet ledig is en vrij van alle stof, komen er mooie melodieën uit voort en waar het geluid en de melodieën niet van het riet komen, maar van de fluitspeler die erop blaast, zo is het geheiligde hart van de gezegende mens vrij en ontdaan van alles buiten God, zuiver en bevrijd van de gehechtheid aan iedere menselijke toestand en de metgezel van de Goddelijke Geest. Wat hij ook uit, komt niet van hemzelf, maar van de ware fluitspeler en het is goddelijke inspiratie. Daarom wordt hij met een riet vergeleken en dat riet is als een staf, dat wil zeggen, het is de helper van iedere krachteloze en de steun voor de mensen.

*'Abdu'l-Baha, Beantwoorde Vragen, Commentaar op het elfde hoofdstuk van de Openbaring van Johannes*

Muziek: The Lord's Prayer <https://www.youtube.com/watch?v=3L-BFHcDVAk>