

5. Telkens wanneer ik mijn ogen ophef naar Uw hemel, denk ik aan Uw hoogheid en Uw verhevenheid, Uw onvergelyklike glorie en grootheid en telkens wanneer ik mijn blik naar Uw aarde wend, word ik ertoe gebracht de tekenen van Uw macht en de bewijzen van Uw milddadigheid te erkennen.

*Baha'u'llah, Prayers and Meditations, Gebed*

6. O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs van Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten de grenzen van Uw welbehagen blijve. Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart Gij verheven boven al hetgeen Gij wenst.

*Báb, Gebed*

7. የሰው ልጅ ሆይ!

እጅሁን በጉያዬ ውስጥ አኑርኝ፣ ብሩህና አንጸባ ራቂ ሆኜ በላይህ እሆን ዘንድ።

*Baha'u'llah, VBW no 60A*

8. O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbepaalde Wil voor een ieder van u uitkoos.

*Tafelen van Bahá'u'lláh blz. 38*

9. Hoe wonderbaar is de eenheid van de levende, de eeuwige God - een eenheid welke boven alle begrenzingen verheven is en het begrip van al het geschapene te boven gaat! Hij heeft eeuwiglijk in Zijn ontoegankelijk verblijf van heiligheid en heerlijkheid gewoond en zal tot in eeuwigheid op de hoogten van Zijn onafhankelijke soevereiniteit en grootheid tronen. Hoe verheven is Zijn onaantastbaar Wezen, hoe volkomen onafhankelijk van de kennis van al het geschapene. Hoe onmetelijk verheven zal Hij boven de lofprijzing van alle bewoners van hemel en aarde blijven!

*Bahá'u'lláh, Bloemlezing, CXXIV, blz. 156*

10. Skep yn my in suver hert, o myn God, en fernij yn my in rêstich gewisse, o myn Hoop! Bekrêftigje my yn Jo Saak troch de geast fan macht, o myn Meast-Dierbere, en iepenbierje my Jo wei troch it ljocht fan Jo gloarje, o Jo, Doel fan myn langstme! Ferhef my ta de himel fan Jo hillichheid troch de krêft fan Jo alles oertreffende macht, o Boarne fan myn wêzen, en ferbliidzje my troch de amme fan Jo ivichheid, o Jo, Dy't myn God binne! Lit Jo ivichduorjende meldijen myn siel rêst jaan, o myn Selskipsman, en lit de rykdom fan Jo alâlde oansjen my ferlosse fan alles útsein Jo, o myn Master! Lit it boadskip fan de iepenbiering fan Jo ûnfergonklik Wêzen my freugde bringe, o Jo, Dy't de kenberste fan it kenbere binne en de ferburgenste fan it ferburgene!

*Bahá'u'lláh, gebed*

Muziek: O Sun of Earth, Grant Hindin Miller

5. Telkens wanneer ik mijn ogen ophef naar Uw hemel, denk ik aan Uw hoogheid en Uw verhevenheid, Uw onvergelyklike glorie en grootheid en telkens wanneer ik mijn blik naar Uw aarde wend, word ik ertoe gebracht de tekenen van Uw macht en de bewijzen van Uw milddadigheid te erkennen.

*Baha'u'llah, Prayers and Meditations, Gebed*

6. O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs van Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten de grenzen van Uw welbehagen blijve. Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart Gij verheven boven al hetgeen Gij wenst.

*Báb, Gebed*

7. የሰው ልጅ ሆይ!

እጅሁን በጉያዬ ውስጥ አኑርኝ፣ ብሩህና አንጸባ ራቂ ሆኜ በላይህ እሆን ዘንድ።

*Baha'u'llah, VBW no 60A*

8. O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbepaalde Wil voor een ieder van u uitkoos.

*Tafelen van Bahá'u'lláh blz. 38*

9. Hoe wonderbaar is de eenheid van de levende, de eeuwige God - een eenheid welke boven alle begrenzingen verheven is en het begrip van al het geschapene te boven gaat! Hij heeft eeuwiglijk in Zijn ontoegankelijk verblijf van heiligheid en heerlijkheid gewoond en zal tot in eeuwigheid op de hoogten van Zijn onafhankelijke soevereiniteit en grootheid tronen. Hoe verheven is Zijn onaantastbaar Wezen, hoe volkomen onafhankelijk van de kennis van al het geschapene. Hoe onmetelijk verheven zal Hij boven de lofprijzing van alle bewoners van hemel en aarde blijven!

*Bahá'u'lláh, Bloemlezing, CXXIV, blz. 156*

10. Skep yn my in suver hert, o myn God, en fernij yn my in rêstich gewisse, o myn Hoop! Bekrêftigje my yn Jo Saak troch de geast fan macht, o myn Meast-Dierbere, en iepenbierje my Jo wei troch it ljocht fan Jo gloarje, o Jo, Doel fan myn langstme! Ferhef my ta de himel fan Jo hillichheid troch de krêft fan Jo alles oertreffende macht, o Boarne fan myn wêzen, en ferbliidzje my troch de amme fan Jo ivichheid, o Jo, Dy't myn God binne! Lit Jo ivichduorjende meldijen myn siel rêst jaan, o myn Selskipsman, en lit de rykdom fan Jo alâlde oansjen my ferlosse fan alles útsein Jo, o myn Master! Lit it boadskip fan de iepenbiering fan Jo ûnfergonklik Wêzen my freugde bringe, o Jo, Dy't de kenberste fan it kenbere binne en de ferburgenste fan it ferburgene!

*Bahá'u'lláh, gebed*

Muziek: O Sun of Earth, Grant HIndin Miller

5. Telkens wanneer ik mijn ogen ophef naar Uw hemel, denk ik aan Uw hoogheid en Uw verhevenheid, Uw onvergelyklike glorie en grootheid en telkens wanneer ik mijn blik naar Uw aarde wend, word ik ertoe gebracht de tekenen van Uw macht en de bewijzen van Uw milddadigheid te erkennen.

*Baha'u'llah, Prayers and Meditations, Gebed*

6. O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs van Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten de grenzen van Uw welbehagen blijve. Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart Gij verheven boven al hetgeen Gij wenst.

*Báb, Gebed*

7. የሰው ልጅ ሆይ!

እጅሁን በጉያዬ ውስጥ አኑር፣ ብሩህና አንጸባ ራቂ ሆኜ በላይህ እሆን ዘንድ።

*Baha'u'llah, VBW no 60A*

8. O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbepaalde Wil voor een ieder van u uitkoos.

*Tafelen van Bahá'u'lláh blz. 38*

9. Hoe wonderbaar is de eenheid van de levende, de eeuwige God - een eenheid welke boven alle begrenzingen verheven is en het begrip van al het geschapene te boven gaat! Hij heeft eeuwiglijk in Zijn ontoegankelijk verblijf van heiligheid en heerlijkheid gewoond en zal tot in eeuwigheid op de hoogten van Zijn onafhankelijke soevereiniteit en grootheid tronen. Hoe verheven is Zijn onaantastbaar Wezen, hoe volkomen onafhankelijk van de kennis van al het geschapene. Hoe onmetelijk verheven zal Hij boven de lofprijzing van alle bewoners van hemel en aarde blijven!

*Bahá'u'lláh, Bloemlezing, CXXIV, blz. 156*

10. Skep yn my in suver hert, o myn God, en fernij yn my in rêstich gewisse, o myn Hoop! Bekrêftigje my yn Jo Saak troch de geast fan macht, o myn Meast-Dierbere, en iepenbierje my Jo wei troch it ljocht fan Jo gloarje, o Jo, Doel fan myn langstme! Ferhef my ta de himel fan Jo hillichheid troch de krêft fan Jo alles oertreffende macht, o Boarne fan myn wêzen, en ferbliidzje my troch de amme fan Jo ivichheid, o Jo, Dy't myn God binne! Lit Jo ivichduorjende meldijen myn siel rêst jaan, o myn Selskipsman, en lit de rykdom fan Jo alâlde oansjen my ferlosse fan alles útsein Jo, o myn Master! Lit it boadskip fan de iepenbiering fan Jo ûnfergonklik Wêzen my freugde bringe, o Jo, Dy't de kenberste fan it kenbere binne en de ferburgenste fan it ferburgene!

*Bahá'u'lláh, gebed*

Muziek: O Sun of Earth, Grant HIndin Miller

5. Telkens wanneer ik mijn ogen ophef naar Uw hemel, denk ik aan Uw hoogheid en Uw verhevenheid, Uw onvergelyklike glorie en grootheid en telkens wanneer ik mijn blik naar Uw aarde wend, word ik ertoe gebracht de tekenen van Uw macht en de bewijzen van Uw milddadigheid te erkennen.

*Baha'u'llah, Prayers and Meditations, Gebed*

6. O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs van Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten de grenzen van Uw welbehagen blijve. Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart Gij verheven boven al hetgeen Gij wenst.

*Báb, Gebed*

7. የሰው ልጅ ሆይ!

እጅሁን በጉያዬ ውስጥ አኑርኝ፣ ብሩህና አንጸባ ራቂ ሆኜ በላይህ እሆን ዘንድ።

*Baha'u'llah, VBW no 60A*

8. O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbepaalde Wil voor een ieder van u uitkoos.

*Tafelen van Bahá'u'lláh blz. 38*

9. Hoe wonderbaar is de eenheid van de levende, de eeuwige God - een eenheid welke boven alle begrenzingen verheven is en het begrip van al het geschapene te boven gaat! Hij heeft eeuwiglijk in Zijn ontoegankelijk verblijf van heiligheid en heerlijkheid gewoond en zal tot in eeuwigheid op de hoogten van Zijn onafhankelijke soevereiniteit en grootheid tronen. Hoe verheven is Zijn onaantastbaar Wezen, hoe volkomen onafhankelijk van de kennis van al het geschapene. Hoe onmetelijk verheven zal Hij boven de lofprijzing van alle bewoners van hemel en aarde blijven!

*Bahá'u'lláh, Bloemlezing, CXXIV, blz. 156*

10. Skep yn my in suver hert, o myn God, en fernij yn my in rêstich gewisse, o myn Hoop! Bekrêftigje my yn Jo Saak troch de geast fan macht, o myn Meast-Dierbere, en iepenbierje my Jo wei troch it ljocht fan Jo gloarje, o Jo, Doel fan myn langstme! Ferhef my ta de himel fan Jo hillichheid troch de krêft fan Jo alles oertreffende macht, o Boarne fan myn wêzen, en ferbliidzje my troch de amme fan Jo ivichheid, o Jo, Dy't myn God binne! Lit Jo ivichduorjende meldijen myn siel rêst jaan, o myn Selskipsman, en lit de rykdom fan Jo alâlde oansjen my ferlosse fan alles útsein Jo, o myn Master! Lit it boadskip fan de iepenbiering fan Jo ûnfergonklik Wêzen my freugde bringe, o Jo, Dy't de kenberste fan it kenbere binne en de ferburgenste fan it ferburgene!

*Bahá'u'lláh, gebed*

Muziek: O Sun of Earth, Grant HIndin Miller

5. Telkens wanneer ik mijn ogen ophef naar Uw hemel, denk ik aan Uw hoogheid en Uw verhevenheid, Uw onvergelyklike glorie en grootheid en telkens wanneer ik mijn blik naar Uw aarde wend, word ik ertoe gebracht de tekenen van Uw macht en de bewijzen van Uw milddadigheid te erkennen.

*Baha'u'llah, Prayers and Meditations, Gebed*

6. O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs van Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten de grenzen van Uw welbehagen blijve. Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart Gij verheven boven al hetgeen Gij wenst.

*Báb, Gebed*

7. የሰው ልጅ ሆይ!

እጅሁን በጉያዬ ውስጥ አኑር፣ ብሩህና አንጸባ ራቂ ሆኜ በላይህ እሆን ዘንድ።

*Baha'u'llah, VBW no 60A*

8. O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbepaalde Wil voor een ieder van u uitkoos.

*Tafelen van Bahá'u'lláh blz. 38*

9. Hoe wonderbaar is de eenheid van de levende, de eeuwige God - een eenheid welke boven alle begrenzingen verheven is en het begrip van al het geschapene te boven gaat! Hij heeft eeuwiglijk in Zijn ontoegankelijk verblijf van heiligheid en heerlijkheid gewoond en zal tot in eeuwigheid op de hoogten van Zijn onafhankelijke soevereiniteit en grootheid tronen. Hoe verheven is Zijn onaantastbaar Wezen, hoe volkomen onafhankelijk van de kennis van al het geschapene. Hoe onmetelijk verheven zal Hij boven de lofprijzing van alle bewoners van hemel en aarde blijven!

*Bahá'u'lláh, Bloemlezing, CXXIV, blz. 156*

10. Skep yn my in suver hert, o myn God, en fernij yn my in rêstich gewisse, o myn Hoop! Bekrêftigje my yn Jo Saak troch de geast fan macht, o myn Meast-Dierbere, en iepenbierje my Jo wei troch it ljocht fan Jo gloarje, o Jo, Doel fan myn langstme! Ferhef my ta de himel fan Jo hillichheid troch de krêft fan Jo alles oertreffende macht, o Boarne fan myn wêzen, en ferbliidzje my troch de amme fan Jo ivichheid, o Jo, Dy't myn God binne! Lit Jo ivichduorjende meldijen myn siel rêst jaan, o myn Selskipsman, en lit de rykdom fan Jo alâlde oansjen my ferlosse fan alles útsein Jo, o myn Master! Lit it boadskip fan de iepenbiering fan Jo ûnfergonklik Wêzen my freugde bringe, o Jo, Dy't de kenberste fan it kenbere binne en de ferburgenste fan it ferburgene!

*Bahá'u'lláh, gebed*

Muziek: O Sun of Earth, Grant Hindin Miller

5. Telkens wanneer ik mijn ogen ophef naar Uw hemel, denk ik aan Uw hoogheid en Uw verhevenheid, Uw onvergelyklike glorie en grootheid en telkens wanneer ik mijn blik naar Uw aarde wend, word ik ertoe gebracht de tekenen van Uw macht en de bewijzen van Uw milddadigheid te erkennen.

*Baha'u'llah, Prayers and Meditations, Gebed*

6. O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs van Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten de grenzen van Uw welbehagen blijve. Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart Gij verheven boven al hetgeen Gij wenst.

*Báb, Gebed*

7. የሰው ልጅ ሆይ!

እጅሁን በጉያዬ ውስጥ አኑርኝ፣ ብሩህና አንጸባ ራቂ ሆኜ በላይህ እሆን ዘንድ።

*Baha'u'llah, VBW no 60A*

8. O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbepaalde Wil voor een ieder van u uitkoos.

*Tafelen van Bahá'u'lláh blz. 38*

9. Hoe wonderbaar is de eenheid van de levende, de eeuwige God - een eenheid welke boven alle begrenzingen verheven is en het begrip van al het geschapene te boven gaat! Hij heeft eeuwiglijk in Zijn ontoegankelijk verblijf van heiligheid en heerlijkheid gewoond en zal tot in eeuwigheid op de hoogten van Zijn onafhankelijke soevereiniteit en grootheid tronen. Hoe verheven is Zijn onaantastbaar Wezen, hoe volkomen onafhankelijk van de kennis van al het geschapene. Hoe onmetelijk verheven zal Hij boven de lofprijzing van alle bewoners van hemel en aarde blijven!

*Bahá'u'lláh, Bloemlezing, CXXIV, blz. 156*

10. Skep yn my in suver hert, o myn God, en fernij yn my in rêstich gewisse, o myn Hoop! Bekrêftigje my yn Jo Saak troch de geast fan macht, o myn Meast-Dierbere, en iepenbierje my Jo wei troch it ljocht fan Jo gloarje, o Jo, Doel fan myn langstme! Ferhef my ta de himel fan Jo hillichheid troch de krêft fan Jo alles oertreffende macht, o Boarne fan myn wêzen, en ferbliidzje my troch de amme fan Jo ivichheid, o Jo, Dy't myn God binne! Lit Jo ivichduorjende meldijen myn siel rêst jaan, o myn Selskipsman, en lit de rykdom fan Jo alâlde oansjen my ferlosse fan alles útsein Jo, o myn Master! Lit it boadskip fan de iepenbiering fan Jo ûnfergonklik Wêzen my freugde bringe, o Jo, Dy't de kenberste fan it kenbere binne en de ferburgenste fan it ferburgene!

*Bahá'u'lláh, gebed*

Muziek: O Sun of Earth, Grant Hindin Miller

5. Telkens wanneer ik mijn ogen ophef naar Uw hemel, denk ik aan Uw hoogheid en Uw verhevenheid, Uw onvergelyklike glorie en grootheid en telkens wanneer ik mijn blik naar Uw aarde wend, word ik ertoe gebracht de tekenen van Uw macht en de bewijzen van Uw milddadigheid te erkennen.

*Baha'u'llah, Prayers and Meditations, Gebed*

6. O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs van Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten de grenzen van Uw welbehagen blijve. Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart Gij verheven boven al hetgeen Gij wenst.

*Báb, Gebed*

7. የሰው ልጅ ሆይ!

እጅሁን በጉያዬ ውስጥ አኑር፣ ብሩህና አንጸባ ራቂ ሆኜ በላይህ እሆን ዘንድ።

*Baha'u'llah, VBW no 60A*

8. O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbepaalde Wil voor een ieder van u uitkoos.

*Tafelen van Bahá'u'lláh blz. 38*

9. Hoe wonderbaar is de eenheid van de levende, de eeuwige God - een eenheid welke boven alle begrenzingen verheven is en het begrip van al het geschapene te boven gaat! Hij heeft eeuwiglijk in Zijn ontoegankelijk verblijf van heiligheid en heerlijkheid gewoond en zal tot in eeuwigheid op de hoogten van Zijn onafhankelijke soevereiniteit en grootheid tronen. Hoe verheven is Zijn onaantastbaar Wezen, hoe volkomen onafhankelijk van de kennis van al het geschapene. Hoe onmetelijk verheven zal Hij boven de lofprijzing van alle bewoners van hemel en aarde blijven!

*Bahá'u'lláh, Bloemlezing, CXXIV, blz. 156*

10. Skep yn my in suver hert, o myn God, en fernij yn my in rêstich gewisse, o myn Hoop! Bekrêftigje my yn Jo Saak troch de geast fan macht, o myn Meast-Dierbere, en iepenbierje my Jo wei troch it ljocht fan Jo gloarje, o Jo, Doel fan myn langstme! Ferhef my ta de himel fan Jo hillichheid troch de krêft fan Jo alles oertreffende macht, o Boarne fan myn wêzen, en ferbliidzje my troch de amme fan Jo ivichheid, o Jo, Dy't myn God binne! Lit Jo ivichduorjende meldijen myn siel rêst jaan, o myn Selskipsman, en lit de rykdom fan Jo alâlde oansjen my ferlosse fan alles útsein Jo, o myn Master! Lit it boadskip fan de iepenbiering fan Jo ûnfergonklik Wêzen my freugde bringe, o Jo, Dy't de kenberste fan it kenbere binne en de ferburgenste fan it ferburgene!

*Bahá'u'lláh, gebed*

Muziek: O Sun of Earth, Grant Hindin Miller

5. Telkens wanneer ik mijn ogen ophef naar Uw hemel, denk ik aan Uw hoogheid en Uw verhevenheid, Uw onvergelyklike glorie en grootheid en telkens wanneer ik mijn blik naar Uw aarde wend, word ik ertoe gebracht de tekenen van Uw macht en de bewijzen van Uw milddadigheid te erkennen.

*Baha'u'llah, Prayers and Meditations, Gebed*

6. O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs van Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten de grenzen van Uw welbehagen blijve. Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart Gij verheven boven al hetgeen Gij wenst.

*Báb, Gebed*

7. የሰው ልጅ ሆይ!

እጅሁን በጉያዬ ውስጥ አኑር፣ ብሩህና አንጸባ ራቂ ሆኜ በላይህ እሆን ዘንድ።

*Baha'u'llah, VBW no 60A*

8. O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbepaalde Wil voor een ieder van u uitkoos.

*Tafelen van Bahá'u'lláh blz. 38*

9. Hoe wonderbaar is de eenheid van de levende, de eeuwige God - een eenheid welke boven alle begrenzingen verheven is en het begrip van al het geschapene te boven gaat! Hij heeft eeuwiglijk in Zijn ontoegankelijk verblijf van heiligheid en heerlijkheid gewoond en zal tot in eeuwigheid op de hoogten van Zijn onafhankelijke soevereiniteit en grootheid tronen. Hoe verheven is Zijn onaantastbaar Wezen, hoe volkomen onafhankelijk van de kennis van al het geschapene. Hoe onmetelijk verheven zal Hij boven de lofprijzing van alle bewoners van hemel en aarde blijven!

*Bahá'u'lláh, Bloemlezing, CXXIV, blz. 156*

10. Skep yn my in suver hert, o myn God, en fernij yn my in rêstich gewisse, o myn Hoop! Bekrêftigje my yn Jo Saak troch de geast fan macht, o myn Meast-Dierbere, en iepenbierje my Jo wei troch it ljocht fan Jo gloarje, o Jo, Doel fan myn langstme! Ferhef my ta de himel fan Jo hillichheid troch de krêft fan Jo alles oertreffende macht, o Boarne fan myn wêzen, en ferbliidzje my troch de amme fan Jo ivichheid, o Jo, Dy't myn God binne! Lit Jo ivichduorjende meldijen myn siel rêst jaan, o myn Selskipsman, en lit de rykdom fan Jo alâlde oansjen my ferlosse fan alles útsein Jo, o myn Master! Lit it boadskip fan de iepenbiering fan Jo ûnfergonklik Wêzen my freugde bringe, o Jo, Dy't de kenberste fan it kenbere binne en de ferburgenste fan it ferburgene!

*Bahá'u'lláh, gebed*

Muziek: O Sun of Earth, Grant Hindin Miller