

4. De mensheid is niet volmaakt. In elke mens zitten onvolmaaktheden en u zult altijd ongelukkig worden als u naar de mensen zelf kijkt. Maar als u uw blik richt op God, zult u hen liefhebben en vriendelijk voor hen zijn, want de wereld van God is de wereld van volmaaktheid en volledige barmhartigheid. Kijk daarom niet naar de tekortkomingen van wie ook; kijk met het oog van vergeving. Het onvolmaakte oog ziet onvolmaaktheden. Het oog dat de fouten bedekt kijkt naar de Schepper van de zielen. Hij schiep hen, leidt hen en zorgt voor hen, schenkt hen eigenschappen en leven, het gezicht en het gehoor.

*'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, blz. 93*

5. O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzaam leven en een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbepaalde Wil voor een ieder van u uitkoos.

*Tafelen van Bahá'u'lláh H 7 blz 38*

6. Herhaaldelijk hebben Wij Onze geliefden aangespoord alles, wat dan ook, waaraan een zweem van kwaad te bespeuren valt niet alleen te vermijden, ja zelfs te ontvluchten. De wereld is in grote beroering, en de mensen zijn in een toestand van volslagen geestelijke verwarring. Wij smeken de Almachtige dat Hij hen genadiglijk moge verlichten met de glorie van Zijn Gerechtigheid, en hen in staat moge stellen om datgene te ontdekken wat voor hen te allen tijde en onder alle omstandigheden heilzaam zal zijn. Hij is waarlijk de Albezitter, de Hoogste.

*Tafelen van Bahá'u'lláh H 7 blz 42*

7. O God, mijn God! Bescherm Uw vertrouwde dienaren tegen het kwaad van zelfzucht en begeerte, behoed hen met het wakend oog Uwer goedertierenheid tegen alle wrok, haat en afgunst, beschut hen in de onaantastbare vesting van Uw zorg en maak hen, beveiligd voor de pijlen van twijfel, de manifestaties van Uw heerlijke tekenen; verlicht hun gelaat met de schitterende stralen uit de Dageraad Uwer goddelijke eenheid; verblijd hun hart met de vanuit Uw heilig Koninkrijk geopenbaarde verzen; sterk hun lendenen door Uw albeheersende kracht die uit Uw rijk van heerlijkheid komt  
Gij zijt de Almiddadige, de Beschermer, de Almachtige, de Genadige.

*'Abdu'l-Bahá, Gebed*

8. Als de mens de edelste staat bereikt in de wereld der mensheid, dan kan hij verder vooruitgaan in de toestanden van volmaaktheid, maar niet in staat, want staten zijn beperkt, maar de goddelijke volmaaktheden zijn oneindig..... Hij gaat alleen vooruit in de staat der mensheid, want de menselijke volmaaktheden zijn oneindig.

*'Abdu'l-Baha, Beantwoorde Vragen, LXIV, blz. 205 (1982)*

*Muziek: See My Face, Ava (3 min.)*