

Dag van het Verbond 25-11-2024

Muziek: The Covenant, Smiths & Dragoman (5.11)

1. Met elk van de Profeten Die Wij in het verleden naar de aarde zonden, hebben Wij een apart Verbond gesloten met betrekking tot het Gedenken van God en Zijn Dag. In het rijk van heerlijkheid en door de macht van de waarheid zijn het Gedenken van God en Zijn Dag duidelijk zichtbaar voor de ogen van de engelen die rond Zijn genadezetel cirkelen.

De Báb, Selections from the Writings of the Báb, XCI, blz. 68

2. Geloof in God en houd uw ogen gericht op het verheven Koninkrijk; wees vervuld van de Abhá Schoonheid en sta standvastig in het Verbond; verlang er hevig naar opgenomen te worden in de Hemel van het Universele Licht. Maak u los van de wereld en wordt herboren door de zoete geuren van heiligheid die zich verspreiden vanuit het domein van de Allerhoogste. Roep op tot liefde en wees vriendelijk voor allen die tot het mensenras behoren.

'Abdu'l-Bahá, Selectie uit de Geschriften van 'Abdu'l-Bahá, nr. 10, blz. 26

3. O Onderdrukkers op aarde!

Trekt uw handen af van tirannie, want Ik heb gezworen niemands onrecht te vergeven. Dit is Mijn verbond dat Ik onherroepelijk heb vastgelegd in de bewaarde tafel en met Mijn zegel van heerlijkheid heb bekrachtigd.

Baha'u'llah, Verborgene Woorden, p. 51

4. U die zich onder de beschutting van God en in de schaduw van de Boom van Zijn Verbond bevindt, waarom zou u treuren en klagen? Blijf zeker en heb vertrouwen. Houd u met vreugde en in rust, serieus en oprecht aan de neergeschreven geboden van uw Heer en wens het beste voor uw land en uw regering. Zijn genade zal u te allen tijde sterken, Zijn zegeningen zullen op u neerdalen en uw hartsverlangen zal werkelijkheid worden.

'Abdu'l-Bahá, Selections from The Writings of 'Abdu'l-Bahá, nr. 229, blz. 309

5. Gezegend de sluimerende die gewekt is door Mijn Ademtocht.

Gezegend de levenloze die door Mijn levengevende adem tot nieuw leven is gewekt.

Gezegend het oog dat door het aanschouwen van Mijn Schoonheid wordt getroost.

Gezegend de reiziger die zijn schreden richt naar het tabernakel van Mijn glorie en majesteit.

Gezegend de bedroefde die zijn toevlucht zoekt onder de schaduw van Mijn baldakijn...

Gezegend de mens die verlichting heeft gezocht bij de Dagster van Mijn Woord.

Gezegend hij die zijn hoofd heeft getooid met de diadeem van mijn liefde.

Gezegend hij die van Mijn leed hoorde en is opgestaan om Mij onder Mijn volk te helpen.

Gezegend is hij die in vervoering is geraakt door Mijn wondere melodieën en de sluiers vaneen heeft gereten door de kracht van Mijn macht.

Gezegend hij die trouw bleef aan Mijn Verbond en die niet door wereldse zaken werd weerhouden Mijn Hof van heiligheid te bereiken.

Muziek: Mountain, Deuter (3.38) Bahá'u'lláh, Tafelen van Bahá'u'lláh, Lawh-i-Aqdas, blz. 16-17

6. Weest ervan verzekerd dat, wanneer iemand met de uiterste volharding opstaat om de Roep van het Koninkrijk aan te heffen en vastberaden het Verbond te verkondigen, -al zou hij onbeduidend als een mier zijn - hij in staat zal worden gesteld de kolossale olifant uit de arena te verdrijven en al ware hij zwak als een mot, hij de verentooi van de roofzuchtige gier zal uitrukken.

Richt daarom uw schreden met zekere tred en houdt u met uiterste zekerheid en het volste vertrouwen bezig met het openbaar maken van de goddelijke geuren, de verheerlijking van het Woord van God en standvastigheid in het Verbond.

'Abdu'l-Bahá, Selections from the Writings of 'Abdu' l-Bahá, nr. 184, blz. 209

7. O gij gelovigen van God! Maakt u zich geen zorgen over uw geringe aantal, en laat u niet overweldigen door de overmacht van een ongelovige wereld. Vijf graankorrels zullen worden begiftigd met hemelse zegeningen, terwijl duizenden tonnen onkruid geen enkel effect of resultaat zullen opleveren. Eén vruchtdragende boom zal bijdragen aan het leven van een gemeenschap, terwijl duizend wouden van ongecultiveerde bomen geen vruchten hebben te bieden. De vlakte is bezaaid met kiezelstenen, maar edelstenen zijn zeldzaam. Eén parel is meer waard dan duizend zandvlakten, vooral deze waardevolle parel die begiftigd is met goddelijke zegen. Weldra zullen er duizend andere parelen uit voortkomen. Wanneer deze parel omgaat met de kiezels en goede vrienden met hen wordt, veranderen zij ook in parels.

Tafelen van het Goddelijk Plan blz. 33 nr 5

8. Vorming van de vrienden en hun streven om, door serieuze zelfstudie, kennis van het geloof te vergaren, teneinde de principes ervan toe te passen en bestuurszaken te regelen, zijn onontbeerlijk voor het ontwikkelen van de menselijke hulpbronnen die nodig zijn voor de voortgang van de Zaak. Maar kennis alleen is niet voldoende: het is essentieel dat de vorming geschiedt op een manier die tot liefde en toewijding inspireert, standvastigheid in het Verbond stimuleert en uitnodigt tot actieve deelname aan het werk voor de Zaak en tot het nemen van gezonde initiatieven om haar belangen te behartigen. Wanneer er extra moeite wordt gedaan om mensen met bijzondere capaciteiten tot het geloof aan te trekken zal ook dit bijdragen aan het leveren van de hulpbronnen die nu zo enorm nodig zijn.

Ridvan boodschap 150 Universele Huis van Gerechtigheid alinea 9

9. O God! Sta mij bij met de Legers van de Verheven Schare en maak mij trouw en standvastig in het Verbond en het Testament. Ik sta zwak in het Verbond en Testament; maak mij sterk. Ik ben arm; maak mij rijk door de schatten van het Koninkrijk. Ik ben onwetend; open voor mij de deur van kennis. Ik ben levenloos; adem in mij de Adem des Levens. Ik ben stom; maak mij welsprekend, opdat ik de roep van Uw Koninkrijk in vloeiende taal moge aanheffen en een ieder moge bezielen trouw te zijn aan het Verbond. Gij zijt de Edelmoedige, de Schenker en de Machtige.

Gebed, 'Abdu'l-Bahá,

Muziek: My Beloved, Shadi Toloui-Wallace (3.45)