

# *HERDENKING VERKONDIGING VAN DE BĀB*

23 MEI 2024 SNEEK



...23 mei 1844 twee uur na zonsondergang was het moment dat de Báb, in gesprek met Mullá Husayn in deze bovenkamer van Zijn huis in Shíráz, Zijn missie aankondigde.

'Met deze historische Verklaring', schreef Shoghi Effendi, 'was de dageraad aangebroken van een tijdperk dat de vervulling is van alle voorgaande tijden.'

John vertelt hierover.

Muziek: Gate of the Gate Smiths & Dragoman (7.39)  
Quddus quoted in Nabil, *The Dawn-Breakers*, p. 381

1. Waarlijk, op de Eerste Dag gooiden Wij de poorten van het Paradijs open voor alle mensen van de wereld en riepen uit: O gij, alle geschapen wezens! Streef ernaar toegang tot het Paradijs te verwerven daar u, gedurende heel uw leven, u aan deugdzaamheden gehouden hebt, om het te kunnen bereiken.

*De Báb, Selections from the Writings of The Báb, XVII,11, blz. 145.*

2. Vanuit het absolute niets hebt Gij, O grote en machtige Meester, door de hemelse kracht van Uw macht, mij het leven geschonken en opgevoed om deze Openbaring te verkondigen. Ik heb in niemand anders dan U mijn vertrouwen gesteld; ik ben aan geen andere wil trouw gebleven dan Uw Wil. Gij zijt, in waarheid, de Altoereikende, en achter U staat de ware God, Hij die alles overschaduwet. Inderdaad God, de Verhevene, de Krachtige, de Ondersteuner, is toereikend voor Mij.

*Selections from the Writings of The Báb, Hoofdstuk LVIII, blz. 59*

3. De heerlijkheid van Hem Die God zal openbaren is onmetelijk ver verheven boven iedere andere heerlijkheid, en Zijn majesteit is ver verheven boven elke andere majesteit.

Zijn schoonheid overstijgt iedere andere belichaming van schoonheid en Zijn grootheid overtreft elke andere manifestatie van grootheid in oneindigheid.

Elk licht verbleekt voor de schittering van Zijn licht, en elk ander voorbeeld van mededogen valt in het niet bij de tekenen van Zijn mededogen.

Iedere andere vorm van volmaaktheid is niets in de ogen van Zijn perfecte volmaaktheid, en elk ander vertoon van macht is als niets vergeleken bij zijn absolute macht.

Zijn welbehagen heeft voorrang op welke uiting van welbehagen ook.

Zijn uitzonderlijke verhevenheid steekt ver uit boven elk ander symbool van verhevenheid. De pracht van Zijn verschijning gaat enig andere verschijning ver te boven.

Zijn goddelijke geheimhouding is dieper dan welke andere geheimhouding ook. Zijn genadige goedgunstigheid kan door geen enkele goedgunstigheid geëvenaard worden.

Zijn soevereiniteit is onoverwinnelijk wanneer zij geconfronteerd wordt met iedere andere soevereiniteit.

Zijn hemelse heerschappij is ver verheven boven elk andere heerschappij.

Zijn kennis overstijgt al het geschapene en Zijn perfecte macht strekt zich uit over alle schepselen.

*Selections from the Writings of The Báb, blz. 156-157  
Voorlopig vertaling*

Muziek: Fading Sun, Terje Isungset (3.57)

4. Weet voorzeker dat in wezen alle Profeten Gods een en dezelfde zijn. Hun eenheid is volkomen. God, de Schepper, zegt: Er is geen enkel onderscheid tussen de Draggers van Mijn Boodschap. Allen hebben zij slechts één doel; hun geheim is hetzelfde geheim. ...Iedere ware Profeet beschouwde Zijn Boodschap als in wezen gelijk aan de Openbaring van iedere andere voor Hem verschenen Profeet. Aan iedere Profeet die de almachtige en weergaloze Schepper besloot tot de volkeren der aarde te zenden, werd een Boodschap toevertrouwd en de opdracht gegeven op een wijze te handelen die het beste beantwoordde aan de eisen van de tijd waarin Hij verscheen.

Gods plan met het zenden van Zijn Profeten naar de mensen is tweeledig. Ten eerste om de mensenkinderen van het duister der onwetendheid te bevrijden en hen naar het licht van waar begrip te leiden. Ten tweede om de vrede en rust van de mensheid te verzekeren en in alle middelen te voorzien waardoor deze tot stand gebracht kunnen worden.

De Profeten Gods moeten beschouwd worden als geneesheren wier taak het is het welzijn van de wereld en haar volkeren te bevorderen, opdat zij door de geest van eenheid de ziekte van een verdeelde wereld kunnen genezen.

*Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 51- 52*

5. "Is het niet het doel van iedere Openbaring om in de hele aard van de mensheid een verandering tot stand te brengen, een verandering die zich uiterlijk en innerlijk kenbaar zal maken en die zowel het innerlijke leven als de uiterlijke omstandigheden zal beïnvloeden? Want als de aard der mensheid niet verandert, dan zou de zinloosheid van Gods alomvattende Manifestaties duidelijk zijn."

*Bahá'u'lláh, Boek van Zekerheid blz 13*

6. Mogen we in staat gesteld worden het parfum in te ademen, de pracht te zien, te luisteren naar de stem en vernieuwd worden met de geest van de nieuwe tijd. Dan zal ons leven vernieuwd worden, wij zullen het eeuwige leven genieten, verfrist worden door de adem van de Heilige Geest en onderricht worden in de geheimen van de schepping.

Dan zullen we aangezet worden om de standaard van de eenheid van de mensheid op te richten. We zullen een deel krijgen van de goddelijke genade en schitteren als de stralen van het lichtgevende hemellichaam, dan zal het mensenras de eigenschappen van het eeuwige koninkrijk weerkaatsen en zich voortbewegen als een vredige zee en elk individu zal lijken op een golf. Als we naar de zee kijken, zullen we begrijpen dat het de zee van God is. Kijken we naar de golven, dan zullen we ons realiseren dat zij de zielen van de mensheid zijn. De zee is één, al het licht is één, de stralen zijn één. Zij schijnt op iedereen.

*'Abdu'l-Bahá, Divine Philosophy, blz. 171-172*

Muziek: You are the new day, The King's Singers (2.33)